

“SİGARAYA KARŞI MÜCADELEMİZ BUNDAN SONRA DA SÜRECEK”

Mehmet Şaşmaz - Ehringhausen

Nüfusun neredeyse 6 milyarı geçtiği geniş bir dünyada yaşıyoruz. Pek çok zenginliği olan bu yerkürede tütün çok önemli bir endüstri olmaya devam ediyor. Yıllık sigara üretiminden herbirimize yaklaşık bin paket düşüyor. Bu toplam 6 trilyon paket sigara yapıyor. Bu rakam, sektörün hara hacminin ne kadar büyük olduğuna dair bir fikir veriyor. Kısacası, sigara satışı, sektöre yaklaşık 200 milyar dolarlık (yaklaşık 1 katrilyon 500 trilyon TL) bir gelir sağlıyor ve tabii parayı paylaşan dev sigara şirketleri her geçen gün biraz daha devleşiyor.

Dünyanın en büyük sigara şirketleri ve bunların pazar payına baktığımızda Çin Milli tütün Fabrikasının %31’lik bir pazarı elinde tuttuğunu görüyoruz.

Bunu ABD’li Philip Morris % 17 ile ikinci sırada izliyor.

Daha sonra sırayla ABD İngiltere şirketi BAT % 13, yine ABD’li RJR Reynolds ise yüzde 6 ve ABD’li Rotman International şirketi de yüzde 4 ile geliyor.

Ancak bu ekonomik faaliyet dünyanın zen-



ginleşmesine hiç te katkı sağlamıyor. 1993 yılında

Dünya Bankası sigaradan kaynaklanan hastalıkların maddi bedellerini, bu hastalıklar yüzünden oluşan iş kaybını, sigara tiryakilerinin kaybettiği işgücünü, yangın kayıplarını ve sigaraya harcanan parayı hesaplayarak, tüm bunların dünya ekonomisine yılda net 200 milyar Dolar kaybettirdiğini ortaya çıkardı. ne yazık ki, bu kaybın yarısı gelişmekte olan ülkelere kapsıyor.

Dünyada en çok sigara tüketen ülke, erkek nüfusunun %60’ının, kadınların ise %8’inin sigara içtiği Çin’dir. Bu ülkede toplam 385 milyon sigara tiryakisi yaşamaktadır. buna bağlı olarak her yıl 750 bin kişi sigaradan ötürü ölmektedir. Dikkat edin, bu sadece Çin’de sigara yüzünden ölen kişilerin sayısıdır. Dünyada ise her yıl 4 milyon insan sigaradan yaşamını yitirmektedir. Eğer, gerekli önlemler alınmazsa, bu sayı önümüzdeki 20 yılda 10 milyona ulaşacaktır.

Dünya Sağlık Örgütü WHO, dünyada en büyük sağlık sorununun sigara olduğunu ilan etmiştir. türkiye’de ise her yıl 100 bin insanımızı erken yaşlarda sigaraya kurban vermekteyiz. Eğer önlem almaz isek, önümüzdeki 20 yılda bu sayı 250 bine çıkacaktır.

anlatalım. Sigaranın avrupalı kaşiflerin Kuzey Amerika’ya gidip, oranın yerli halkıyla barış çubuğu tütürmesine kadar uzanan çok eski bir tarihçesi var. 1492’den önceki dönemde Amerika kıtasının yerlileri tedavi ve dini amaçlarla tütün üretimi yapıyordu. 1492’de bu kıta Kristomb Kolomb tarafından keşfedilmesi ve onun tarafından dönüşte yanında tütün tohumları ve yapraklarının bulunması, bu illetin batıya yayılmasında önemli bir faktör olarak yorumlanıyor. Hatta o zamanlar Kolomb’un mürettebatından Rodrigo Jerez, tütün içerken görülmüş ve şeytan tarafından ele geçirildiği iddia edilerek hapse mahkum edilmişti. Fransa ilk kez 1556 yılında tütünle tanıştı ve bu dumanlı zevkin popüler olmasını ise Jean Nicot sağladı.

Bu yüzden de sigarının özündeki kimyasal maddeye, 19. yüzyılda onun adı verildi.